

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασιλή Κορκίδη, για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών 2024****Όλα τώρα αρχίζουν για «τι μέλλει γενέσθαι» στην Ευρώπη**

Οι ευρωπαϊκές εκλογές ολοκληρώθηκαν και παρά τη μεγάλη αποχή από τις κάλπες, περάσαμε στην επόμενη μέρα με την προσδοκία πως θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Η αλήθεια είναι πως είχαμε ευρωεκλογές με λίγη Ευρώπη και πολύ Ελλάδα, με έναν πολιτικό διάλογο που επικεντρώθηκε στην εσωτερική επικαιρότητα. Η δημόσια συζήτηση περί εξωστρέφειας για την προοπτική και το μέλλον της Ευρώπης, απουσίαζε. Σχεδόν κανένα από τα 31 ελληνικά κόμματα και συνδυασμούς που συμμετείχαν στις ευρωεκλογές, με 1.170 υποψήφιους για να διεκδικήσουν τις 21 έδρες του ευρωκοινοβουλίου στις 8 ευρωπαϊκές παρατάξεις, δεν ενημέρωσε επαρκώς τον Έλληνα πολίτη για το διακύβευμα του μετεκλογικού ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Ελάχιστοι ήταν και οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές που μίλησαν για τη διεύρυνση των εξουσιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις κρίσιμες αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την Κοινή Αγορά, την αγροτική και ενεργειακή πολιτική, την ανταγωνιστικότητα, το μεταναστευτικό και την ευρωπαϊκή άμυνα. Οφείλουν, λοιπόν, τόσο η κυβέρνηση, όσο και η αντιπολίτευση, έστω και μετεκλογικά, να ενημερώσουν τους 111.000 νέους ψηφοφόρους και να θυμίσουν στους 9,8 εκατ. πολίτες, πως η ΕΕ ιδρύθηκε για να διατηρήσει την ειρήνη και τη δημοκρατία στην Ευρώπη, πως ιδρύθηκε για να δημιουργήσει οικονομική και κοινωνική πρόοδο, που πρέπει να



επιτευχθεί μέσω κοινής δράσης, εξαλείφοντας τα εμπόδια μεταξύ των κρατών μελών. Η ΕΕ έχει ως βασικούς στόχους τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των πολιτών, την ενίσχυση της ενότητας των οικονομιών και τη διασφάλιση της αρμονικής ανάπτυξης με τη μείωση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Τα επόμενα πέντε χρόνια, τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 μπορούν και πρέπει να οικοδομήσουν μια κοινωνία όπου οι πολίτες και οι επιχειρηματίες θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, να ηγηθούν της διδυμής μετάβασης και να κάνουν την Ευρώπη να ευημερεί. Για να το πετύχουμε, όμως, αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και να κάνουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία να αποδίδει, με βάση την αρχή πως πρέπει να ενεργούμε ανάλογα σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτές τις ευρωεκλογές, ο καθένας από εμάς, εξέφρασε, είτε την αδιαφορία του προτιμώντας τις παραλίες, είτε την αντίδραση του με αποχή, είτε την προτίμησή του, αξιοποιώντας την ψήφο του για να διαμορφώσει ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον. Ίσως, με μια άλλη ανάγνωση, η ίδια η ΕΕ να απογοήτευσε, να κούρασε, να μην στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και καλά θα κάνει να λάβει το μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση, είναι κρίμα που η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, σε όλη την Ευρώπη, επέλεξε την αποχή και τη σιγή από μια δυνατή φωνή. Τέλος, ανεξάρτητα με το πως διάβασαν τα κόμματα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, τώρα ξεκινά το «πολιτικό παζάρι» στις Βρυξέλλες, αναζητώντας ισορροπίες, συμβιβασμούς και συμφωνίες για τους επικεφαλής της ΕΕ και του ΕΚ. Τίποτα, λοιπόν, δεν τελείωσε με το πέρας των ευρωεκλογών, αντιθέτως, για την ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία, όλα τώρα αρχίζουν για «τι μέλλει γεγέσθαι»!