

Πειραιάς, 24 Αυγούστου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση πρόεδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασιλή Κορκίδη, για τα νέα μέτρα

«Μία η μάχη της πανδημίας, αλλά σε δύο μέτωπα»



Ο Σεπτέμβριος θα έχει μία βαριά ατζέντα γεγονότων και προκλήσεων για την οικονομία και την πανδημία. Θα έχει αρχικά να αντιμετωπίσει την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων από διακοπές, την ενδεχόμενη αύξηση της πίεσης στις ΜΕΘ, τον ρυθμό των εμβολιασμών και τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους. **Η μάχη όμως είναι μόνο μία, αυτή κατά της πανδημίας, αλλά σε δύο μέτωπα**, την υπερμεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα με όπλο τον εμβολιασμό και τους ανεμβολίαστους με όπλο τα νέα μέτρα, ώστε να αποφύγουμε να παρεκκλίνουμε από τον σχεδιασμό για μία ανοιχτή οικονομία και μια αγορά χωρίς lockdown. Η οικονομία της χώρας και το επιχειρείν εξακολουθεί να βρίσκεται «στο στόχαστρο» της πανδημίας. Μιας οικονομίας που δοκιμάστηκαν οι αντοχές της από τα αλληπάλληλα lockdown, όπως και οι αντοχές του επιχειρείν. Που δυστυχώς δεν βγήκε αλώβητο. Με τα σημερινά δεδομένα η οικονομία και η αγορά δεν θα αντέξει ένα νέο καθολικό ή τοπικό lockdown. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η επιτάχυνση των ρυθμών εμβολιασμού, ακόμη και η έναρξη της τρίτης δόσης για ευπαθείς ομάδες ή μετά το 9μήνο της ανοσίας, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Έχει γίνει μεγάλος λόγος περί ατομικής ευθύνης. Πράγματι είναι στην ευθύνη όλων μας και του καθένα από εμάς καθώς συνθέτουμε το κοινωνικό σύνολο. Είναι πράξη ευθύνης πρωτίστως να διαφυλάξουμε το κοινωνικό σύνολο. Να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας μιας σειράς επιχειρήσεων, μικρομεσαίων ως επί το πλείστο, που συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. **Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για λουκέτα και για χαμένες θέσεις εργασίας.** Η πανδημία δεν κάνει πολιτικές και οικονομικές διακρίσεις. Χτυπά αδιακρίτως στοχεύοντας στους αδύναμους κρίκους. Είναι ώρα να ενδυναμώσουμε αυτούς τους κρίκους για να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Είναι κατανοητές, στο μέτρο του δυνατού, οι όποιες φοβίες για τους εμβολιασμούς, αλλά η υγεία και η οικονομία δεν στηρίζεται σε διλήμματα, ούτε ανακάμπτει με φοβίες. Δεν επιθυμούμε κοινωνικούς αυτοματισμούς και διαχωρισμούς σε εμβολιασμένους και μη, αλλά στον

αλληλοσεβασμό. Στηριζόμαστε στη σκληρή αλήθεια των καθημερινών κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων. **Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν βάζουν τους ανεμβολίαστους σε μια διαρκή διαδικασία ελέγχου με δικό τους κόστος, δυσκολεύοντας την καθημερινότητά τους και μειώνοντας τη δυνατότητα επισκεψιμότητας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.** Όμως συνολικά τα μέτρα προστατεύουν και διευκολύνουν τους περισσότερους μεταξύ των οποίων και τα 5,6 εκατ. πλήρως εμβολιασμένων πολιτών. Ας μην ρισκάρουμε άλλο την υγεία μας και τη ζωή των γύρω μας, αφού μπορούμε να σταματήσουμε τη διασπορά με τον εμβολιασμό. Τέλος, ας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας, εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της δημόσιας υγείας σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους.