

Πειραιάς, 16-05-19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, για την υπερψήφιση του νόμου: «Καλοδεχούμενα τα μέτρα, αλλά δεν λύνουν τα προβλήματα των επιχειρήσεων»

«...Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή, επιβεβαιώνει τη μεγάλη ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για μέτρα ελάφρυνσης. Παρά τα ευνοϊκά μέτρα, η υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων δεν έπαψε να υφίσταται και, δικαιολογημένα, οι μικρομεσαίοι της αγοράς αισθάνονται ότι αδικούνται από τον αριθμό των 24, για τακτικές, και των 36 δόσεων, για έκτακτες φορολογικές οφειλές. Παρά τις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής για αύξηση των δόσεων, η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων στο Δημόσιο, σε αντίθεση με αυτή στα Ασφαλιστικά Ταμεία, αφενός δεν ικανοποιεί τις επιχειρήσεις και, αφετέρου, απέχει πολύ από την εξαγγελία της ρύθμισης σε έως 120 δόσεις, που όμως ορθώς ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα. Παρά τις επιφυλάξεις και ανησυχίες, αγορών και θεσμών, ενόψει μάλιστα του Eurogroup, ελπίζουμε τα μέτρα να είναι κοστολογημένα σωστά από το ΥΠΟΙΚ και όχι με “προεκλογικούς υπολογισμούς”. Επιθυμούμε, επίσης, τα μέτρα να είναι μόνιμα και συμβατά με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, ώστε να μη χρειαστεί να τα πληρώσουμε ακριβά στους επόμενους λογαριασμούς του Προγράμματος Σταθερότητας 2019-2022. Αναφορικά με τη σύγχυση στη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και ποτά, μία εύκολη διάκριση στην εστίαση είναι ότι “σερβίρεται και τρώγεται” πάει στο 13%, ενώ ότι “πίνεται σερβιρισμένο” παραμένει στο 24%. Η μερική άρση του ακατάσχετου των επιχειρηματικών λογαριασμών στο ισόποσο των μηνιαίων δόσεων, λύνει μερικώς, αλλά όχι οριστικώς το πρόβλημα χιλιάδων επιχειρήσεων. Ευχόμαστε σύντομα όλοι οι συνταξιούχοι μας να μπορούν να πάρουν ολόκληρη τη “13^η σύνταξη” χωρίς αδικίες, να μη μειωθεί το αφορολόγητο το 2020 και, βεβαίως, να μειωθεί η φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων με αναπτυξιακή προοπτική. Ασφαλώς και καλωσορίζουμε την υπερψήφιση της δέσμης μέτρων ελάφρυνσης, ωστόσο, από μόνη της, δεν λύνει τα προβλήματα των επιχειρήσεων που θα συνεχίσουν να είναι υπερφορολογημένες, υπερχρεωμένες και να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας...»