

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασιλή Κορκίδη, για την Political

«Το παράδοξο της δεκαετίας για τις ελληνικές τράπεζες»

Σε μια εποχή ακριβού χρήματος, με την ΕΚΤ να προχωρά σε διαδοχικές αυξήσεις του επιτοκίου, η αναγγελία ότι μία μεγάλη τράπεζα, και μάλιστα Ελβετική, χρεοκόπησε μετά από ισχυρές πιέσεις, δικαιολογημένα προκάλεσε σοκ στον ευρωπαϊκό χώρο, την ώρα που το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ παρακολουθούσε την κρίση στην άλλη μεριά του Ατλαντικού με την SVB, την FRB και τους κλυδωνισμούς, που προκάλεσαν καθώς ξύπνησαν μνήμες του 2008 από τη μεγάλη κατάρρευση της Lehman Brothers, που είχε προκαλέσει παγκόσμιο «τσουνάμι».

Ωστόσο, τώρα που η τάξη έχει προσωρινά αποκατασταθεί με την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS, ύστερα από παρέμβαση της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας, χάρη της οποίας μετριάστηκαν οι φόβοι για μία ενδεχόμενη παγκόσμια τραπεζική κρίση, μια πιο ψύχραιμη θεώρηση των παραμέτρων έδειξε ότι τα αίτια της κρίσης που «βίωσε» το χρηματοπιστωτικό σύστημα στις δύο μεριές του Ατλαντικού είναι διαφορετικά. Στην πρώτη περίπτωση, η κατάρρευση επήλθε από εσφαλμένες επιλογές στην επενδυτική πολιτική και στη διαχείριση κινδύνων σε συγκυρία χρονική όπου καταγράφεται σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα μαζικές ανάληψης που στέρνησαν τα περιθώρια κινήσεων. Στην δεύτερη περίπτωση, το πρόβλημα φάνηκε να σχετίζεται με διάφορες ζημιές τα προηγούμενα έτη και με τις προθέσεις του βασικού μετόχου για τη μη παροχή πρόσθετης κεφαλαιακής ενίσχυσης, γεγονός που προκάλεσε την κατάρρευση της εμπιστοσύνης καταθετών και επενδυτών και ανάγκασε την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας να προβεί σε δήλωση στήριξης. Ενδεικτικό του βαθμού ευαισθησίας των αγορών είναι ότι, ευθύς αμέσως, σε ανοδικό έδαφος, επανήλθαν οι κυριότεροι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς το πρόγραμμα διάσωσης με γραμμή ρευστότητας 100 δις δολαρίων, που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) για την Credit Suisse, μετρίασε τους φόβους πανικού για μία ενδεχόμενη παγκόσμια τραπεζική κρίση.

Όσον αφορά στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει «πανικός» από το πελατειακό κοινό που, σε αυτή την περίοδο, δείχνει την εμπιστοσύνη του με τις καταθέσεις που καταγράφουν αύξουσα πορεία. Άλλωστε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας έχει «πάρει το μάθημά του» και, σήμερα, βρίσκεται σε καταφανώς καλύτερη θέση σε σχέση με το παρελθόν. Και τούτο, γιατί έχει εξυγιάνει τους ισολογισμούς του, έχει μικρότερη έκθεση με μονοπήφιους δείκτες σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διατηρεί ενισχυμένη ρευστότητα, μέσω αύξησης, όπως προανέφερα, των καταθέσεων, διατηρεί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αρκετά άνω του ελάχιστου ορίου και έχει επανέλθει σε τροχιά κερδοφορίας. Όλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν, αν όχι θωρακίσει, αλλά ενισχύσει σημαντικά τις άμυνες του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας το οποίο, βέβαια, ενυπάρχει και συλλειτουργεί στο γενικότερο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο που υφίσταται στην ΕΕ.

Αναλύσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, συγκλίνουν στο ότι, από το αρχικό σοκ, έχει μείνει μια δικαιολογημένη, θα λέγαμε, επιφύλαξη, με τους επενδυτές να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα ρευστό ως προς τις συμπεριφορές των αγορών.

Τα απόνερα της διεθνούς τραπεζικής αναταραχής, βεβαίως και ανησυχούν, μικρούς και μεγάλους της αγοράς, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις ελληνικές τράπεζες που έχουν τους τραπεζικούς δείκτες σε «καλή κατάσταση».

Σαφώς, οι άνθρωποι της αγοράς, έχοντας στο μυαλό τους την περίπτωση της Lehman Brothers το 2008 που, βεβαίως, απεύχονται να επαναληφθεί, παρακολουθούν τις εξελίξεις διάσωσης των Αμερικανικών τραπεζών και, κυρίως, της SVB και της περιφερειακής FRB, καθώς βεβαίως και της Credit Suisse μετά τις «ενέσεις ανάνηψης» εκατοντάδων δις δολαρίων. Ας ελπίσουμε πως θα επαληθευθεί ο Διοικητής της ΤτΕ που εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες είναι ανθεκτικές στις αναταράξεις. Βεβαίως, αυτό που μένει να δούμε είναι πόσο φειδωλές θα είναι οι ελληνικές τράπεζες στα μερίσματα των μετόχων τους και στη δανειοδότηση των πελατών τους. Είναι, πάντως, γεγονός πως κανείς δεν περίμενε να ζήσει σε μια δεκαετία το παράδοξο, μετά από τόσες περιπέτειες χρεοκοπίας των τραπεζών και της χώρας μας, πως θα ερχόταν ο καιρός που οι καταθέτες προτιμούν να μεταφέρουν τα χρήματά τους από τις αμερικανικές και ελβετικές τράπεζες στις ελληνικές, ως τραπεζικό προορισμό καλής πίστης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
